



Vi håber I kender os – mange af jeres børn gør i hvert fald!

Natteravnene er en frivillig forening – af ganske almindelige frivillige voksne, helt uafhængig af baggrund, som vælger at tage et medansvar for udviklingen i lokalområdet.

Vores formål er først og fremmest at skabe tryghed, udvise omsorg, ansvarlighed og en forebyggende indsats for byens unge i aften- og nattelivet.

Vi går altid i hold på 3 personer i vores karakteristiske gule jakker/veste, har bolcher med (som gerne giver anledning til en snak). Vi blander os *ikke* i uroligheder, da vi *ikke* er et vagtværn men blot er der for børn og unge for at skabe tryghed og nærvær. Vi giver os tid til at lytte og tale med børn og unge – på deres initiativ.

Her i Bogense har vi stor opbakning og samarbejde med bla. Bogense skole, aftenklubben i Bogense og SSP, frivillighedscentret Sløjfen og mange flere - samt lokale sponsorer som støtter os økonomisk.

Men da vi er en nystartet forening har vi stadig brug for nye kræfter. Derfor vil vi gerne appellere til jer:

Kontakt os for at få en prøvetur. Dette gøres ved at skrive en besked på vores Facebook side, natteravnene i Bogense eller hvis i har et spørgsmål, så kontakt os endelig.

Hjælp os - så hjælper I jeres egne og resten af byens børn og unge.

Man bestemmer selv hvor mange gange om måneden man vil gå en tur – og her i Bogense går vi stort set kun i aftentimerne, på klubaftenerne om vinteren og om sommeren går vi også i weekenderne – så vidt muligt følger vi med byens unge til halbal i Søndersø, sidste skoledag samt andre større angementer.

Jeres indsats gør en stor forskel!

Det er jo sådan – at jo flere vi er - jo mere synlige bliver vi - og det gør en forskel, også for hvor mange gange samt steder vi kan gå.

Et ekstra godt tilbud: Oveni i at DU skaber tryghed, får DU en gåtur samt hyggeligt samvær. KOM endelig og prøv at gennemfør en uforpligtende prøvetur.